



Hej alla föräldrar!

Nu börjar vintern närma sig alltmer. Det börjar bli kallare temperaturer vilket betyder att barnen kanske behöver varmare kläder. Se gärna över vad ert barn har i hallen.

Vi påminner om Studiedagen den 7/12, då är förskolan **STÄNGD!**

På morgonen är vi på Knyttet allesammans fram till klockan sju. Sedan äter Filurena frukost på Filuren och Knyttarna äter på Knyttet. Så är man Filur, så följer ni föräldrar med ert barn över till Knyttet och säger hejdå där.

Från och med tisdag den 27/11 är Marie i köket, sjukskriven ett par veckor framåt och då kommer vi att få vår mat ifrån Sodexo. Under dessa veckor kommer Reem att arbeta i köket istället.

Vi pedagoger har under hösten varit på *Pedagogiska caféer* där vi fått arbeta och samtala kring den nya reviderade Läroplanen. Det är intressant och lärofyllt att få höra hur andra förskolor arbetar med olika områden.

Detta händer i huset:

*Knyttet:* Vi har nu skolat in alla våra nya kompisar och börjar lära känna varandra mer och mer. Rutiner börjar sitta och vi har jätteroligt tillsammans!

Vi har avslutat hustemat ”Bonden Blom”. Detta för att vi såg att det inte fanns något intresse från barnens sida. Det vi däremot har sett är att barnen tycker **Babblarna** är såå roliga! Därför har vi nu bestämt att det får bli vårt genomgående Tema.

*Blåbären:* Även vi avslutar nu temat ”Bonden Blom”. Vi kommer nu fortsätta att fokusera på Vår ”Kompissol”. Vi jobbar med hur vi som kompisar är mot varandra.

Vi kommer även att träna på att ta på oss kläder i "rätt ordning" vid utgång. Vi har sett att många barn behöver mycket uppmuntran kring detta. Träna gärna hemma med ert barn!

*Lingonen:* Vi fortsätter med temat "Bonden Blom". Vi har börjat läsa i boken "Torka i lerpölen", vilket har resulterat i ett intresse för vatten. Vi har gjort och kommer att göra olika experiment med vatten.

Vi fortsätter även att uppmuntra intresset för böcker och läsning genom att läsa mycket. Vi tar med böcker till skogen och läser på olika sätt inomhus.



## **Välkomna till vårt Luciafirande i Stavsjö Föreningshus!**

Den 13/12 klockan 17.00 börjar vi att sjunga på scenen.

Vi önskar därför att ni kommer med ert barn färdigklädd klockan 16.45. Man tar med egen fikakorg.

Vi kommer att sätta upp en anmälningslista på varje sida där ni skriver hur många som följer med för att titta. Det finns ett maxantal på 120 personer som får vistas i lokalen.

Ni som vill hjälpa till att ställa fram bord och stolar en stund innan får gärna höra av er till Lotta Fornander.

[fornander.lotta@gmail.com](mailto:fornander.lotta@gmail.com)

Vänliga hälsningar

Malin, Anna-Lena, Therese, Ulli, Linda, Ann, Elin, Anders och Marie

